

## **Bøvling Valgmenighed – Beretning for året 2017/2018**

I år har vi valgt en helt særlig dag til vores generalforsamling – nemlig dronningens fødselsdag! Derfor den fine lagkage, som jeg håber I har nydt.

Det kommer bag på mig hvert år, at det igen er tid for at skrive beretning for Bøvling Valgmenighed – men det har været et år med mange aktiviteter, så det er nok at berette om.

Vi har – som vi plejer – fordelt det sådan, at Marianne fortæller om vores møder og arrangementer, så den del springer jeg let hen over.

Der er dog et enkelt arrangement, som jeg vil fremhæve – i maj sidste år arrangerede Marianne og Asger igen en tur til Sydslesvig – denne gang til den vestlige del. Jeg vil gerne sige jer tak for det store arbejde I lægger i disse ture, som altid er spændende, veltilrettelagte og med masser af indholdsrige oplevelser – men også med tid og mulighed for at dyrke fællesskabet med de øvrige deltagere.

### **Frivillighed**

Hen over året har vi en pæn gruppe af frivillige, som yder en uvurderlig hjælp til mange praktiske opgaver – blandt andet til borddækning og blomsterpyntning i kirke og forsamlingshus, til at ta' opvasken efter arrangementer og til at spille til morgensang og fællessang i det hele taget, til arbejde med hjemmesiden og til arbejdsdage på kirkegården, når vi har brug for det.

I november inviterede vi – som tak for hjælpen – til en hyggelig aften i Forsamlingshuset og vi er glade for den opbakning I også der viste os. Det håber man jo på, når man beder folk selv melde sig til.

Men jeg er nødt til her, når vi snakker frivillighed, at blive lidt skarp – I skal huske på, at bestyrelsesarbejdet i vores menighed også er et stykke frivilligt arbejde!

I september, hvor vi traditionen tro inviterede til høstgudstjeneste, var Ebbe og jeg, sammen med Hanne og Karl Kristian, på en uges ferie i New York. Samtidig var et par stykker flere fra bestyrelsen forhindret i at deltage af forskellige årsager. Jeg var selvfølgelig lidt ærgerlig over at gå glip af en sædvanligvis hyggelig dag, men arrangementet var jo i gode hænder og jeg har da også ladet mig fortælle, at det som sædvanligt var en vellykket dag med en overdådig frokost og god stemning omkring bordene.

Derfor blev jeg rigtig ærgerlig, da jeg fra flere sider hørte, at menigheden var skuffet over bestyrelsens fremmøde – eller manglende fremmøde – til høstgudstjenesten !!

Jeg ved, at jeg før har nævnt, hvor glad jeg er for bestyrelsens opbakning til og deltagelse i vore arrangementer. I flere af de valgmenigheder jeg kender til, fordeler man i bestyrelsen de forskellige arrangementer imellem bestyrelsesmedlemmerne – og så behøver man ikke deltage i andre.

Sådan er det heldigvis ikke hos os – jeg fornemmer, at de fleste fra vores bestyrelse deltager i vores arrangementer, hvis de har mulighed for det. Det er jeg overordentlig glad for – men det er altså ikke noget man som bestyrelsesmedlem er forpligtet til !!

## Vores værdier

Apropos New York besøgte vi på vores rejse den danske kirke, som ligger i et dejligt, roligt område i Brooklyn, helt tæt på East River, hvorfra der er en fantastisk udsigt ind over Manhattan. Vi deltog i gudstjenesten og den efterfølgende søndagsfrokost – og det foregik nøjagtig som en del af jer nok husker fra vores besøg i den danske kirke i Paris for et par år siden.

Det er altid spændende at møde danskere, som er bosat i udlandet og vi bliver lidt imponerede over hvor dygtige de er til at bevare deres danske kulturarv – oven i købet gennem flere generationer.

Det var også temaet for Lemvig Valgmenigheds rejse til USA sidste efterår – ”Drømmen om Amerika - en kulturrejse i de danske udvandreres fodspor”

Det får mig så til at tænke på, hvorfor så mange danskere er bekymrede for, at indvandrere her i Danmark forsøger at holde fast i deres egen kulturarv – når vi på den anden side beundrer danskere, som det lykkes at bevare det danske sprog, de danske sange og ikke at forglemme de danske livretter, når de bosætter sig i udlandet.

Hvor er forskellen egentlig?

Vi kan sikkert godt komme ind i en længere diskussion om problemer med indvandring og flygtningestrømmen – men det er ikke min hensigt.

Jeg ville bare gerne, om vi kunne flytte fokus fra at man skal forhindre indvandrere i Danmark i samles om deres kulturarv, til at de i stedet – som et helt overordnet krav, når de ønsker at bo i Danmark – vil respektere vores samfund og efterleve vores normer. Og så må de – efter min overbevisning – hellere end gerne mødes omkring den kulturarv de har med sig.

Det kan godt lade sig gøre – nogen af jer husker måske min kollega, Aida, som fortalte om sin barndom i Bosnien, om krigen og flugten til Danmark og om hvordan de nu lever som er helt almindelig familie i Lemvig – som bare ikke spiser svinekød. Og som hvert år fejrer nogle ekstra helligdage.

Der er – også i kredsen af nabovalgmenigheder – røster fremme om, at vi skal til at missionere!

Det ord har jeg det ikke godt med, men jeg tænker, vi kan blive meget bedre til at formidle vores stærke værdier – først og fremmest det grundtvigske syn på kirke og skole, som vi samles om her – men egentlig også helt overordnet i forhold til det at være kristne.

Denne formidling er vigtig – og ikke kun i forhold til indvandrere. Der er efterhånden også rigtig mange ”indfødte” danskere, som er fremmede overfor kirken og det fællesskab, som kan opstå der omkring.

Lige netop fællesskab, tænker jeg er det allervigtigste.

Alle vil have godt af at forstå værdien af et forpligtende fællesskab – at der findes noget, som er større, stærkere og vigtigere end én selv som individ.

Sådan et fællesskab tilbyder vi i valgmenigheden – men det findes jo i rigtig mange farver og faconer!

## **Nyt blad og samarbejde med andre organisationer i Bøvling**

Vi har i det forløbne år givet vores Skole-kirke-blad en tiltrængt "make-over" og det første nummer udkom i efteråret 2017. Vi synes selv, at bladet – med nogle mindre børnesygdomme – blev rigtig godt og det blev også positivt modtaget rundt blandt modtagerne – så godt, at vi fik flere henvendelser fra byens øvrige foreninger om, hvorvidt bladet kunne udvides til at omfatte alle interesserede organisationer.

Vi drøftede det indgående i bestyrelsen – for var, at bladet i givet fald ville blive husstandsomdelt og på den måde nå ud til en større kreds i vores område – og imod var, at det ikke på samme måde, ville understrege samarbejdet mellem skolerne, børnehuset og valgmenigheden. Vi valgte at gå ind i et bredt samarbejde, hvilket I allerede har kunnet se i 2. udgave af bladet, som udkom her i marts.

Det nye Bøvling Magasin vil udkomme to gange om året og det vil fortsat indeholde en oversigt over planlagte arrangementer, men vi vil også bruge det til at "fortælle den gode historie" om vores menighed.

Det kan være svært at planlægge mere end et halvt år frem i tiden og vi vil også gerne have mulighed for at være impulsive, hvis en af os får en god idé eller et godt tilbud til et arrangement. Derfor kunne vi godt tænke os, at udarbejde et nyhedsbrev, som vil blive slået op på hjemmesiden og som kan sendes på mail til de medlemmer og andre interesserede, som måtte ønske det. På denne måde vil vi få mulighed for – med relativt kort varsel – at indbyde til et møde eller arrangement. Det vil blive muligt at bestille nyhedsbrevet sendt med post, hvis man ikke bruger e-mail.

I vil selvfølgelig også fortsat kunne holde jer opdateret på hjemmesiden og vores Facebook-side.

## **Samarbejde med sognekirken**

Vi har fortsat samarbejdet med sognemenigheden og har sidst den 14. marts sammen med Bøvling, Flynder, Møborg og Nees' menighedsråd inviteret til foredrag i Tangsø Centeret med Lars Thorkild Bjørn, som holdt sit foredrag nr. 1.000 om Grundtvig.

Det var fascinerende at opleve, hvordan Bjørn fortsat brugte lysbilledapparater og kassettebåndoptager til sit foredrag – hvilket var supermoderne, da han startede ud for vel 30 år siden.

Vi har også holdt et møde med menighedsrådet i Bøvling, hvor vi drøftede forskellige muligheder for samarbejde – og fik hilst ordentligt på den nye provst, Ole Rasmussen.

## **De Grundtvigske foreninger og menigheder**

Vi deltager fortsat i møder og arrangementer i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, i Grundtvigsk Forum og i samarbejde med de øvrige Midt- og Vestjyske Valgmenigheder.

Sidste år var Morsø Valgmenighed vært for årsmødet i de Grundtvigske Valg- og Frimenigheder og i år er det Vallekilde Valgmenighed, der indbyder til årsmøde den 2. og 3. juni 2018. Desværre er både præst og formand forhindret i at deltage i år, men jeg håber, at andre fra menigheden har lyst at være med, så Bøvling alligevel kan blive repræsenteret. Der er tradition for, at valgmenigheden betaler for deltagelse og refunderer rejse- og opholdsudgifter for alle deltagere, så det eneste I som medlemmer skal investere, er tid – og så hvis I skal have et glas rødvin til maden 😊

I oktober deltog Marianne, Asger og jeg i årsmøde for Grundtvigsk Forum i Folkekirkens Hus i Aalborg – for mig var det et dejligt gensyn med byen, hvor Landsstævnet 2017 blev afholdt i juni.

Det er spændende møder, hvor der ofte er god debat – og altid er stor sangglæde.

Sammen med de Midt- og Vestjyske Valgmenigheder arrangerer vi på skift efterårsmøde og bestyrelserne fra alle menigheder mødes hvert forår, hvor vi drøfter emner af fælles interesse. I 2017 var det vores tur til at invitere til efterårsmøde og vi var glade for den store opbakning fra såvel vores egne medlemmer som fra de øvrige menigheder – og jeg synes bestemt også vi havde en hyggelig dag med et gennemført Luther-tema. Jeg får altid positive tilkendegivelser fra medlemmer fra de øvrige valgmenigheder – de nyder at komme til Bøvling og fremhæver vores gæstfrihed, sangglæden og den gode stemning. Det må vi da gerne være lidt stolte af !!

Her i maj får vi besøg af bestyrelsesmedlemmer og forretningsførere fra de øvrige menigheder.

Desuden arrangerer vi på skift en højskoleuge i sensommeren og I har forhåbentlig set indbydelsen til den højskoletur vi har planlagt i dagene 30. august – 2. september 2018. Turen går til Sjælland og København, temaet bliver "I Grundtvigs fodspor" og Marianne har sammen med Hans Nørkjær, Lemvig Valgmenighed og Margrethe Koch, Holstebro Valgmenighed sammensat et meget spændende program. Vores base bliver Vartov, hvor Grundtvig i sin tid var hospitalspræst og som ligger lige ved Rådhuspladsen – et fantastisk sted, som i dag blandt andet huser sekretariatet for Grundtvigsk Forum og som I skulle under jer selv et besøg, hvis I ikke allerede kender det.

I Viborg Stift har valgmenighederne, siden Henrik Stubkjær blev biskop, haft en plads som observatør i Stiftsrådet. Dette hverv har Laura Jepsen fra Herning varetaget, men da hun ønskede at stoppe, pegede de øvrige valgmenigheder på mig. Jeg har deltaget i et par møder og skal forsøge at viderefremidle punkter af relevans for vores menigheder – en stor del af stiftsrådets arbejde drejer sig om økonomi og den er vi jo ikke en del af. Jeg er blevet godt modtaget og mener det er vigtigt, at vi er repræsenteret ved bordet og løbende kan gøre opmærksom på vores eksistens.

Vi er også fortsat medarrangør af grundlovsrådet på Nørre Vosborg. De øvrige involverede er Holstebro Valgmenighed, Holstebro Højskoleforening, DGI Vestjylland og Nr. Vosborg. Som noget nyt i 2018 har vi – ud over den traditionelle taler – inviteret to unge, som skal tale om deres forhold til grundloven. Valget faldt på to elever fra Bøvling Idræts efterskole og jeg glæder mig meget til at høre deres indlæg.

## **Kirken og kirkegården**

Jeg har tidligere opfordret til, at I kontakter bestyrelsen, hvis I skulle have forslag til investeringer i kirken, hvor vi kan anvende arven fra Birtha og Frede Ovesen.

Vi har selvfølgelig også drøftet mulighederne i bestyrelsen og har mange idéer i spil:

- Vi har kontaktet Nationalmuseet med henblik på at få deres vurdering af en mulig afrensning af altertavlen m.v. Vi havde i januar besøg af en konservator og vi venter stadig på en rapport. Hun gav dog allerede på mødet udtryk for, at en afrensning ville give væsentligt klarere farver og vi forventer at gå videre med sagen, så snart hendes rapport foreligger.
- Vi har gennem længere tid drøftet muligheden for at kunne brygge en kop kaffe i kirken og have et sted, hvor vi kunne stå indendørs og få en sludder efter gudstjenesten. Ligeledes mangler vi et sted, hvor vores "blomsterpiger" kan stå med deres dekorationer. Vi har derfor

besluttet at indrette pulpituret med en række skabe, bordplade og vask med vand på vestvæggen. Skabene vil ikke blive synlige nede fra kirken. Samtidig vil der blive plads til nogle små borde og stole, som kan bruges dels når vi mødes til en kop kaffe eller et glas vin i forbindelse med et arrangement, dels når der er baby-salmesang og når minikonfirmander eller konfirmander mødes i kirken. Efterfølgende vil skabene i rummet ved trappeopgangen også blive udskiftet.

- Vi har fået et tilbud fra Agnethe Maagaard, der som I måske ved, har lavet udsmykning til Dybe Kirke og som i øjeblikket arbejder med udsmykning til Fjellerup Kirke, om en eller anden form for udsmykning i Mariekirken. Vi har drøftet tilbuddet i bestyrelsen, men er alle meget glade for vores enkle kirke, hvor især lysindfaldet fra det store, smukke vinduer er bemærkelsesværdigt. Vi har ikke aktuelle planer om større ændringer i udsmykningen, men vil selvfølgelig have Agnethe's unikke glaskunst i tankerne, hvis ønsket opstår på et senere tidspunkt.
- Vi har i maj måned aftalt et møde med orgelbygger Peter Christensen fra det firma, som i sin tid har leveret vores orgel. Ved sidste eftersyn fik vi at vide, at orgelet på flere punkter var meget slidt og at de anbefalede en reovering. Vi har også drøftet muligheden for at udbygge orglet og Svend har givet udtryk for, at der sagtens kunne bruges et par stemmer mere. Så nu er vi spændte på, hvad mødet bringer.
- På den musikalske front har jeg gået med en ide om, at vi kunne have glæde af et flygel i kirken – jeg synes vi har nogle spændende musikalske arrangementer og det vil glæde mig, hvis der blev endnu flere. Uafhængigt heraf har en af de musikere, vi har haft besøg af i årets løb kommenteret den gode akustik, der er i kirkerummet – og foreslået, at vi anskaffede os et koncertflygel, som ikke fylder så meget.
- Vi har gennem alle de år jeg har været med i bestyrelsen haft problemer med fugt og vand i kælderens under kirken og har flere gange drøftet muligheden for at etablere et dræn rundt om tårnet. Det er hver gang blevet udskudt fordi det vil være en temmelig dyrt, men nu, hvor vi har arven, er vi enige om, at det skal sættes i værk, så vi bedst muligt kan bevare vores kirke. Samtidig giver det en god anledning til at udskifte fliserne ved indgange og få fjernet trinnet op i kirken, så der bliver direkte adgang for kørestolsbrugere.
- Vi har gennem længere tid arbejdet med kirkegården og dens indretning – herunder den udfordring vi står i med nedlæggelse af gravsteder og gravstenene derfra, ønsket om flere urnegravsteder og ønske om en afdeling, hvor der f.eks. kunne nedlægges sten i en græsplæne eller lignende, så det ikke var helt anonymt – men heller ikke et egentlig gravsted. Vi har netop aftalt møde med en kirkegårdskonsulent, som vi håber kan hjælpe os med en langsigtet plan over, hvordan vi kan indrette vores kirkegård – og måske også kirkehaven.

Udgifterne til kirkegården kan ikke dækkes af arven, men da alle vedligeholdelsesudgifter for kirken dækkes heraf, giver det plads i budgettet til også at udvikle og forskønne kirkegården.

Desuden har vi jo modtaget en gave på 50 t.kr. som vi har besluttet, at vi gerne vil bruge på udsmykning på kirkegården eller i kirkehaven.

## **Konfirmander**

Sidste år på generalforsamlingen fortalte jeg om, hvordan vores beslutning om, at det er et krav for at blive konfirmeret i valgmenigheden, at mindst én af forældrene er medlem, havde givet anledning til stor utilfredshed blandt forældrene.

Allerede i år, var der dog faldet ro over gemytterne og vores konfirmandhold bestod kun af fire unge, som alle er tilknyttet valgmenigheden.

Vi blev igen i år inviteret til Paris – denne gang sammen med 14 unge fra en menighed på Østerbro i København og 6-7 unge fra Paris. Det var en oplevelsesrig tur og det var især dejligt at se, hvordan de unge igen i år fandt sammen med unge fra de andre menigheder.

Vi fik, som sidste år, lov til at bo i kirkens lokaler, hvor vi nød godt af den centrale beliggenhed.

Vi oplevede meget på 3½ dag – besøg på Louvre, i Tuilerie Haven, Triumfbuen, Notre Dam, Pompidou-centeret, Saint Chapelle, Pont Neuf, Sacré Cœur og – ikke at forglemme – Eiffeltårnet.

Der blev selvfølgelig også tid til lidt shopping og til at slentre rundt på Montmatre – hvor de to ”gamle damer” fik bevilget en kaffepause – i Marais-kvarteret og ved Canal Saint-Martin samt på det lokale marked.

De unge blev drevne i at køre med metro og fik smag for nybagte baguette og croissanter – og for de små, lækre macaron.

Ikke mindst fik konfirmanderne i fællesskab planlagt en vellykket gudstjeneste, hvor de selv havde skrevet bønner og prædiken, samt valgt salmer, som passede til dagens tekst.

Mon I bliver forpustede af at høre deres program – det kan jeg lover for, at en halvgammel ”tante” gjorde !!

Men det var igen en fantastisk oplevelse – tænk at få mulighed for at introducere en flok søde, åbne og nysgerrige unge mennesker til Paris.

## **Børnehuset**

Som I måske ved, har valgmenigheden ret til at udpege et medlem af Børnehusets bestyrelse og den post overtog Asger efter Puk, da Marianne efterfulgte Kurt i 2013. Vi har været meget glade for Asgers engagement i bestyrelsen, men sidste forår meddelte han, at han gerne ville afløses.

I sommer lykkedes det så at overtale Erling Bech Poulsen til at indtræde som vores repræsentant i bestyrelsen. Jeg er virkelig glad for at han påtog sig hvervet – han var i sin tid, hvor han sad som formand for skolebestyrelsen, meget involveret i etableringen af Børnehuset og han kender hele baggrunden, herunder omkring samarbejdet med skolen og valgmenigheden.

I efteråret valgte formanden at trække sig af personlige årsager og Erling stod pludselig som ny formand – en noget større opgave, end vi havde forventet!

Sidste år fortalte jeg om et turbulent år i Børnehuset med blandt andet lederskifte, som de dog var kommet godt igennem.

I juni kunne Børnehuset fejre 10 års jubilæum og det blev markeret på en dejlig sommerdag med sol fra en skyfri himmel og glade børn, forældre og andre gæster. Alt tegnede lyst – men i efteråret slog

lynet ned da den nye leder, Helle, blev ramt af meningitis. Det var heldigvis ikke den smitsomme slags, men hun var alvorligt syg og kan fortsat kun arbejde på nedsat tid.

Så nu stod institutionen igen uden leder! Heldigvis var souschefen, Irene, på vej tilbage fra en sygemelding med brystkræft og det er lykkedes at drive institutionen videre uden at børn og forældre har i mærket det i dagligdagen. Hatten af for det!

Som jeg nævnte sidste år, har lederskiftet været meget dyrt for institutionen og Børnehuset har siden da været udfordret på likviditeten. Og selvom den daglige drift i henhold til budgettet var i balance, har det knapt nok kunnet holdes med den megen sygdom. Det har resulteret i, at det her i foråret ikke har været muligt at afvikle bankgælden i henhold til aftalen.

Jeg har været i tæt dialog med ledelsen i Børnehuset og vi har også mødtes med Fri- og Efterskolen for at drøfte muligheden for, at Børnehuset kunne lægges ind under skolen – som det oprindeligt var tanken.

Det er selvfølgelig ikke en beslutning, som kan tages med kort varsel, men nu har vi åbnet dialogen.

Heldigvis lykkedes det at nå til enighed med banken om at udsætte afdragene på lånet i et år. Vi har fra valgmenighedens side gjort det samme med vores udlån og vi håber på, at det vil give den fornødne luft i Børnehusets likviditet til at de kan komme ordentligt på fode igen og koncentrere sig om deres vigtigste formål – at drive en velfungerende og velrenommeret børneinstitution.

Forventningerne til de kommende år er positive til trods for et forholdsvis lavt børnetal og jeg glæder mig sammen med Børnehusets ledelse hver gang jeg ser en gravid mave!

### **Vore nære samarbejdspartnere**

Der skal selvfølgelig lyde en tak til såvel Børnehuset som til Fri- og Idrætsefterskolen for det gode, løbende samarbejde omkring morgensang, julegudstjenester m.v. – det er en vigtig del i vores menighedsliv og vi ser frem til fortsat at udvikle det.

Vi er også rigtig glade for vores firkløver-arrangementer og tænker bestemt, at vi skal fortsætte det i det kommende år.

Vi har endvidere et godt samarbejde med Forsamlingshuset, som vi med glæde bruger til vore møder.

Endelig skal der også lyde en tak til Lemvig og Omegns Valgmenighed for godt samarbejde i det forløbne år.

### **Årsregnskab**

Om lidt vil Else-Marie fremlægge årsregnskabet for 2017 og det udviser et overskud på næsten 400 t.kr. efter henlæggelser til vedligeholdelse med 50 t.kr. Bestyrelsen anser resultatet for meget tilfredsstillende og har på den baggrund sat gang i en fuldstændig istandsættelse af badeværelset og trappeopgangen i præstegården – de sidste rum, som ikke er renoveret siden Marianne og Asger flyttede ind.

Som nævnt på sidste generalforsamling har vi besluttet at lade årsregnskabet gennemgå af Vestjysk Revision, som ikke har haft væsentlige bemærkninger til gennemgangen (review).

Årsregnskabet er derefter – i lighed med tidligere år – revideret af vores generalforsamlingsvalgte revisorer Dorte Fabricius og Dorte Shimizu, der har udført revisionen med udgangspunkt i en revisionsinstruks udarbejdet af bestyrelsen. Revisionen har heller ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Tak til vores revisorer og til Else-Marie, der på meget kompetent vis har styr på vores regnskab.

### **Afslutning**

Der skal selvfølgelig også i år lyde en stor tak til alle vore medarbejdere – fastansatte såvel som afløsere - for Jeres gode og loyale indsats i det forløbne år. Jeg håber, det må fortsætte også i det kommende år.

Vi indbød i oktober alle medarbejder og bestyrelsesmedlemmer med ledsagere til en teateroplevelse i Herning – en dejlig aften med ”Les Miserables” og lækker, franskinspireret buffet. Jeg var rigtig glad for, at alle takkede ja til invitationen.

Som I måske har hørt, ønsker Svend at stoppe som organist efter sommerferien. Vi vil komme til at savne ham ved orglet og ved klaveret i forsamlingshuset, men jeg forstår godt, at Svend – og hans familie – godt kunne tænke sig, at han kunne holde fri om søndagen.

Vi har igangsat processen med at søge en ny organist – velvidende at det kan blive en udfordring – og hvis I på nogen måde har kendskab til en mulig afløser, hører vi gerne fra jer.

Tak til bestyrelse og forretningsfører for god og positiv opbakning i det daglige arbejde – det sætter jeg overordentlig stor pris på.

Til slut en stor tak til Marianne og Asger for samarbejde i det forløbne år – sidste år skrev jeg, at det foregik helt uproblematisk og jeg kan egentlig ikke finde et bedre udtryk!

I har fortsat idéer til udvikling af menighedslivet og I er altid positive overfor forslag fra bestyrelsen eller anden side. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer!

Tak for ordet.

Bøvling den 16. april 2018

Joan Trelborg