

Bøvling Valgmenighed – Beretning for året 2016/2017

Nu skriver vi april 2017 og jeg har endnu engang siddet og tænkt tilbage på året, som er gået.

Umiddelbart syntes jeg ikke der var sket det store – det har været et stille og roligt år – men ved nærmere eftertanke, sker det faktisk rigtig meget. Heldigvis !!

Marianne vil fortælle om de arrangementer vi har haft i året løb, så den del springer jeg let hen over.

De Grundtvigske foreninger og menigheder

Vi deltager fortsat i møder og arrangementer i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, i Grundtvigsk Forum, hvor Asger sidder i styrelsen, og i samarbejde med de øvrige Midt- og Vestjyske Valgmenigheder.

Sidste år kunne jeg berette hvordan det kirkelige på årsmødet i Grundtvigsk Forum var på nippet til at blive skrevet ud af vedtægterne og vi ventede spændt på, om det ville være nye forslag til vedtægtsændringer på årsmødet i 2016.

Det var der ikke og mødet forløb uden de store diskussioner mellem ”skole-” og ”kirke-siden”.

Måske havde ”kirke-siden” oprustet – jeg ved det ikke – men i hvert fald blev den meget stærkt repræsenteret ved valg af styrelsesmedlemmer. Blandt andre blev Morten Kvist fra Herning og Gjellerup Valgmenighed, Mette Geil fra Rødding Frimenighed og Kurt V. Andersen valgt ind i styrelsen. Heldigvis ved jeg at Kurt nu sidder i skolepolitisk udvalg – og jeg er ikke i tvivl om, at han vil gøre stor gavn der – for ellers synes jeg det var ærgerligt, at ”skolesiden” blev underrepræsenteret. Vi har trods alt vores egen forening – Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder – og vores medlemskab i Grundtvigsk Forum er netop begrundet i, at vi der møder hele bredden i det grundtvigske samfund.

Sammen med de Midt- og Vestjyske Valgmenigheder arrangerer vi på skift efterårsmøde og bestyrelserne fra alle menigheder mødes hvert forår, hvor vi drøfter emner af fælles interesse. Desuden arrangerer vi på skift en højskoleuge i sensommeren. I 2016 blev højskoleugen aflyst p.g.a. for få tilmeldte og i 2017 tilbyder Lemvig og Omegns Valgmenighed en tur til USA. I 2018 er det Bøvling Valgmenigheds tur til at stå for arrangementet og vi drøfter lige nu hvordan vi griber det an – vi tror desværre ikke på, at vi kan samle tilstrækkeligt med deltagere til en traditionel højskoleuge, men måske vil vi i stedet tilbyde en forlænget weekend, selvom det vil blive forholdsvis dyrere.

Vi er også fortsat medarrangør af grundlovsmødet på Nørre Vosborg. Valgmenighederne i Lemvig og Aulum har trukket sig ud af samarbejdet fra 2017, men til gengæld er DGI Vestjylland kommet med. De øvrige involverede er Holstebro Valgmenighed, Holstebro Højskoleforening og Nr. Vosborg.

Samarbejde med sognekirken

Vi er ind imellem blevet opfordret til at samarbejde mere med sognekirken og egentlig er vi åbne overfor et sådant samarbejde – blot er vi enige om, at vi jo i forvejen har et velfungerende menighedsliv med god deltagelse i såvel gudstjenester som vore egne møder og arrangementer og vi sætter stor pris på det firkløver-samarbejde vi gennem de seneste år har haft med Børnehuset og Fri- og Idrætsefterskolen om lidt større, fælles arrangementer – og det vil vi værne om !

Vores svar på en konkret henvendelse var derfor, at hvis vi kunne finde et arrangement, som kunne have relevans for begge menigheder og som man måske ikke kunne ”løfte” alene, var vi med.

Det blev til et arrangement for børn med Sigurd Barrett, som løb af stablen i november måned i sognekirken og der var ca. 100 deltagere, som fik en rigtig fin oplevelse.

I det daglige har Marianne jo også lidt kontakt til provsten og hun kender faktisk Knud Erik Nissens efterfølger, Ole Rasmussen, fra arbejdet i DSUK.

Vi er for nyligt blevet kontaktet af sognemenigheden med henblik på at flytte konfirmationen fra første søndag efter påske til et senere tidspunkt – allerhelst til en lørdag. Det er selvfølgelig ikke noget vi ændrer fra dag til dag – eller fra år til år – men vi er ikke afvisende for at vælge en søndag lidt senere på foråret. Vi har til gengæld afvist at holde lørdags-konfirmation – dåb og konfirmation knytter sig i vores optik til gudstjenesten og det ville være helligbrøde at ”privatisere” disse begivenheder, da vi synes de er en vigtig del af menighedslivet.

Konfirmander

Sidste år på generalforsamlingen fortalte jeg, at vi i bestyrelsen havde besluttet, at det fremover kun var unge, hvis forældre – eller mindst en af forældrene – var medlem af valgmenigheden, som kunne blive konfirmeret i Mariekirken.

I maj måned inviterede vi – som vi plejer – alle familier med børn i 6. klasse på friskolen til et informationsmøde om konfirmationsforberedelse og konfirmation i valgmenigheden.

På disse møder plejer Marianne at orientere om konfirmandundervisningen og selve konfirmationen og jeg påtager mig at forklare, hvordan en valgmenighed i bund og grund fungerer som en forening og hvad man får ud af et medlemskab – herunder at man fortsat er en del af den danske folkekirke.

Sidste forår havde jeg også påtaget mig at viderebringe vores beslutning om at konfirmation i valgmenigheden fremover er forbeholdt unge, som tilhører valgmenigheden.

Vores beslutning blev ikke vel modtaget og flere var meget utilfredse med, at vi på den måde ville tvinge forældrene til at melde sig ind i valgmenigheden. Det måtte jeg på det bestemteste afvise – der var på ingen måde tale om tvang. Men enhver skulle gøre om med sig selv, hvor de egentlig syntes de hørte til og hvis det var i sognemenigheden, fandt jeg det helt naturligt, at deres barn blev konfirmeret der. Der var megen diskussion og da mødet sluttede sad Marianne og jeg tilbage og var usikre på om vi overhovedet ville få et konfirmandhold til efteråret – eller om forældrene i protest og for at deres børn kunne få lov at følges ad, ville vælge valgmenigheden fra.

Heldigvis gik det ikke så galt og i sidste ende fik vi ét enkelt nyt medlem og et forholdsvis lille konfirmandhold på 6 unge mennesker.

Børne- og ungdomsarbejde

I vores menighed har vi aldrig brugt mange ressourcer på aktiviteter for børn og unge.

Vi har ofte drøftet, om det var noget vi skulle tage op, men er kommet til den konklusion, at der i Bøvling tilbydes mange aktiviteter i BUF, Karateklubben m.v. og der er stor opbakning til FDF'erne.

Vi har dog gennem en årrække tilbudt mini-konfirmandundervisning for børnene i friskolens 3. klasse og vi er også blevet mødt med et ønske om at tilbyde baby-salmesang.

Vi har derfor indgået et samarbejde med Mette Thielkjær, som er lærer på friskolen, hvor hun blandt andet underviser i musik, og sammen med hende er vi nu i gang med det andet hold babysalmesang.

Mette tilbyder også korundervisning, som skolen og valgmenigheden står bag og endelig deltager hun i enkelte timer med minikonfirmander og konfirmander.

Vi er meget glade for dette samarbejde og håber det også fremover vil være frugtbart.

Som mange af Jer ved, har Marianne og jeg for få uger siden været i Paris med konfirmandholdet, hvor vi mødtes med konfirmander fra de danske kirker i Paris og Sydfrankrig. Det var en fantastisk oplevelse, som kom i stand gennem den danske kirke i Paris, hvortil Marianne fortsat har tætte relationer.

Vi fik lov til at bo i kirkens lokaler i de 5 dage vi var der og vi nød godt af den centrale beliggenhed kun et par hundrede meter fra Triumfbuen og Chams Elysees. I løbet af fredag og lørdag stødte de dansk/franske unge til og lørdag aften lå 28 konfirmander side om side i soveposer og så film og hyggesnakkede. Søndag formiddag forestod de i fællesskab en vellykket konfirmandgudstjeneste, som de havde forberedt om lørdagen og så var det pludselig tid til at sige farvel til de unge fra Paris og Nice – men jeg ved, at flere af vores konfirmander fortsat har kontakt med nogen af de unge fra Frankrig og vi har talt en del om, hvor dejligt det er at have venner i andre lande og måske en dag bliver der mulighed for at mødes igen – enten i her Bøvling eller i Paris eller Nice – eller et helt andet sted.

Valgmenigheden har betalt flyrejsen, transport rundt i Paris, entreer og mad hjemme i kirkens lokaler og alle har selv betalt 400 kr. til en fælleskasse til mad, når vi var ude i byen og en enkelt aften på bistro blev det da også til.

Jeg synes vi har fået en fantastisk mulighed for et spændende samarbejde og fordi vi kunne bo gratis i kirkens lokaler, har hele turen kostet menigheden under 20.000 kr. for 6 konfirmander og 2 voksne. Vi har gjort meget ud af at fortælle, at det ikke nødvendigvis er en fast tradition, at valgmenigheden rejser til Paris med sine konfirmander, men vi blev da inviteret igen – både til Paris og til Nice – eller til Dubai, hvor præsten fra Nice er ved at etablere en dansk kirke.

Kirkehaven og kirkegården

Vi har igen i år haft arbejdsdag på kirkegården og har fortsat arbejdet med at etablere græs på nogle af de sløjfede grave og vi har planer om at foretage yderligere beplantning af disse arealer, ligesom vi i efteråret har plantet lyng ved indgangen.

Vi har monteret nye lamper ved indgangen og går i øjeblikket og udveksler gode idéer til at forskønne området omkring kirken – jeg kunne for eksempel tænke mig at få vores Westergaard-skulptur flyttet op til hjørnet ved indgangen, hvor vi ville få meget større glæde af den. Det ville også være smukt med lidt enkel beplantning i stedet for gruset og flisebelægningen foran kirken kunne også godt forbedres.

Vi fik for nogle år siden en gave på 50.000 kr. og den vil vi gerne bruge på udvendig udsmykning, da den indvendige udsmykning nu kan dækkes af arven fra Birtha og Frede Ovesen.

Medlemskab og eksklusion

Vores vedtægter siger i § 2 således:

”Medlemsret og medlemspligt indtræder, når ansøgning om sognebåndsløsning er godkendt, og ophører, når lovlige udmeldelse er sket. Udelukkelse af menigheden kan kun ske med bestyrelsens samtykke.”

Lovlig udmeldelse indebærer, at medlemmet underskriver en udmeldelse som overgives til provstiet, hvorefter medlemmet som udgangspunkt er medlem af den lokale sognemenighed.

Vi har i vores medlemskartotek en håndfuld medlemmer, som ikke betaler bidrag og som har tilkendegivet, at de ikke længere ønsker at være medlemmer – men vi har ikke kunnet få dem til at underskrive en udmeldelse.

I al den tid jeg har været med i bestyrelsen kan jeg ikke mindes, at vi har ekskluderet medlemmer, men det har vi tænkt os at gøre nu og vi er ved at undersøge, hvordan vi juridisk skal forholde os – om det er tilstrækkeligt, at vi ved brev meddeler medlemmet, at han/hun er ekskluderet.

Samarbejde med Lemvig og Omegns Valgmenighed

Der skal som sædvanligt lyde en tak til Lemvig og Omegns Valgmenighed for godt samarbejde i det forløbne år.

Vi har nu lært Hans Nørkjær at kende – blandt andet i Mariannes orlovperiode – og det er dejligt at fornemme, at han er faldet godt til i Lemvig.

Det er altid hyggeligt når vi har et fælles arrangement med Lemvig og vi planlægger at holde en fælles filmaften i Biohuset til efteråret – det vil I høre nærmere om til den tid.

Vore nære samarbejdspartnere

Der skal igen i år lyde en tak til såvel Børnehuset som til Fri- og Idrætsefterskolen – samarbejdet med Jer er en vigtig del i vores menighedsliv og vi ser frem til i fællesskab at udvikle det yderligere.

Vi sætter stor pris på vores firkløver-arrangementer, hvor vi sidst havde besøg af Anders Agger. Det blev en uforglemmelig aften med ca. 450 tilhørere – heraf en hel del udefra – og er pænt overskud, som vi har besluttet skal gå til Børnehuset til indkøb af sanse- og motorikredskaber. Jeg talte med Anders efter foredraget og han var imponeret over det fællesskab vi har etableret omkring børneinstitution, skole og menighed – og han håbede, at han med den særaftale vi havde fået omkring hans honorar, kunne bidrage til at Børnehuset fik mulighed for at foretage de ønskede investeringer.

Jeg har i sidste uge deltaget i generalforsamlingen i Børnehuset, hvor de jo har haft et turbulent år med lederskifte og flere omrokeringer. Heldigvis lader det til, at alle er landet på benene igen og jeg fornemmer, at der er en fantastisk god stemning såvel mellem medarbejdere som blandt forældrene. Vi har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med den nye leder, Helle, et par gange og hun virker utrolig positiv overfor Børnehuset, vores firkløver-samarbejde og hele vores lille landsbysamfund.

Lederskiftet har desværre været dyrt for institutionen og det har påvirket regnskabet negativt med mindst ½ mio.kr. Der er dog balance i den daglige drift, forventningerne til de kommende år er positive og bestyrelsen handler ansvarsbevidst, så jeg er ikke i tvivl om, at de nok igen skal komme i en fornuftig gænge.

Vi skylder fortsat Asger stor tak for hans engagement i Børnehuset – jeg er klar over, at det også har krævet en ekstra indsats fra hans side i det forløben år.

Vores engagement i Børnehuset skyldes til dels, at valgmenigheden har stillet sikkerhed for en del af institutionens lån – nærmere betegnet 1,2 mio. kr., dels at vi i 2016 har forhøjet vores lån til dem til 500.000 kr.

Der har endnu ikke været generalforsamling på skolen, men jeg ser frem til at høre beretninger fra formanden og de to skolers ledere – jeg er ikke i tvivl om, at det også bliver en positiv oplevelse.

Vi har også et godt samarbejde med Forsamlingshuset, som vi med glæde bruger til vore møder. Der er fortsat drøftelser i byen om hvorvidt der er basis for at indrette selskabs- og mødelokaler i den gamle aula. Vi har deltaget i et par møder herom, men der er ikke sket noget konkret i sagen.

Vi er fortsat af den opfattelse, at vi meget nødig vil undvære Forsamlingshuset til vore møder og arrangementer og er ikke helt afvisende overfor, at vi om nødvendigt kan overtage huset som vores menighedshus. Indtil videre ser vi dog helst, at huset fortsætter som en selvstændig institution.

Årsregnskab

Om lidt vil Else-Marie fremlægge årsregnskabet for 2016 og det udviser et overskud på mere end 600.000 kr. !

Det er helt overvældende og skyldes til dels den arv, vi har fået fra Birtha og Frede.

Vores værdipapirbeholdning blev jo forøget med aconto udlodning af arven på 3,5 mio.kr. og det samlede afkastet af værdipapirer har i 2016 udgjort 328 tkr. imod 96 tkr. i 2015. En del heraf – nemlig 240 tkr. – udgøres af urealiserede kursgevinster.

Desuden har vi anvendt af arven til udsmykning af kirken – herunder vaser, blomster og lys m.v.

Vi overvejer om vi kan gøre noget for at forbedre murværket og komme den fugt til livs, som vi har kæmpet med i alle de år jeg har været med. Kurt har i sin tid foreslået nogle muligheder, som vi dengang fravalgte fordi det var for dyrt – nu har vi muligheden for at sikre vores smukke kirke i mange år frem.

Årsregnskabet er i lighed med tidligere år revideret af vores generalforsamlingsvalgte revisorer Bente Brask og Dorthe Fabricius, der har udført revisionen med udgangspunkt i en revisionsinstruks udarbejdet af bestyrelsen.

Bente Brask, som er på valg senere i aften, ønsker ikke at modtage genvalg og det må vi respektere. Men du skal have stor tak for din indsats gennem mange år.

Også tak til Else-Marie, der på meget kompetent vis har styr på vores regnskab.

For nogle år siden besluttede vi i bestyrelsen, at vi ikke længere ville lade vores regnskab revidere hos et revisionsfirma – vedtægterne stiller ikke krav herom og vi ønskede at spare denne udgift. Rent praktisk har det kunnet lade sig gøre fordi jeg, med min faglige baggrund, har assisteret Else-Marie med regnskabsudarbejdelsen og også har deltaget når vores folkevalgte revisorer har gennemgået regnskabet. Jeg er imidlertid et par gange blevet mødt med spørgsmål om hvorvidt det er i orden, at vi som bestyrelse selv aflægger regnskab og for at imødegå nogen form for mistro til bestyrelsens og mit arbejde med regnskabet, har vi besluttet fremover at lade det gennemgå af et revisionsfirma. Jeg har det godt med den beslutning – også set i lyset af, at vores formue er blevet betydeligt større.

Det vil dog fortsat være vores folkevalgte revisorer, der foretager revisionen af årsregnskabet.

Afslutning

Der skal selvfølgelig også i år lyde en stor tak til alle Jer frivillige, som igen har ydet en uvurderlig hjælp til alle de praktiske opgaver – blandt andet til borddækning og blomsterpyntning i kirke og forsamlingshus, til at spille til morgensang, til arbejde med hjemmesiden og til arbejdsdagen på kirkegården.

Forrige år inviterede vi som tak for hjælpen til en hyggelig aften på Friskolen og det er vores mening at gentage succesen i det kommende år. Vi håber I igen vil møde talstærkt op !

Også en stor tak til alle vore medarbejdere – fastansatte såvel som afløsere - for Jeres gode og loyale indsats i det forløbne år – jeg håber det gode samarbejde må fortsætte.

Tak til bestyrelse og forretningsfører for god og positiv opbakning i det daglige arbejde.

En særlig tak til Hanne og Dorte, som har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Dorte, du trådte til da Kirsten sidste år flyttede til Sjælland og det har været en fornøjelse at have dig med i bestyrelsen. Du har ikke ønsket at stille om igen, men har lovet fortsat at give en hånd med ved arrangementer og lignende, og det skal du have stor tak for.

Hanne, jeg kan slet ikke forestille mig vores bestyrelse uden dig – du har være med længere end jeg og det siger ikke så lidt ! Tusind tak for dit store engagement gennem alle årene – du har været et kompetent og meget loyalt medlem af bestyrelsen, du har med dit utrolige overblik været en stor hjælp i arrangementsudvalget og du har også taget en tørn i kirkegårdsudvalget. Der ud over har du været en naturlig kontakt til skolen – det bliver svært at undvære dig.

Men vi respekterer din beslutning og glæder os til fortsat at samarbejde med dig og skolen omkring vores fælles arrangementer og håber selvfølgelig fortsat at se dig rigtig tit.

Endelig en stor tak til Marianne og Asger for samarbejde i det forløbne år – det foregår helt uproblematisk og det sætter jeg rigtig stor pris på !

I har mange gode forslag til fortsat udvikling af menighedslivet og griber også gerne idéer fra bestyrelsen eller anden side – og I holder Jer ikke tilbage, når de skal føres ud i livet. Jeres engagement er stort og I bidrager altid positivt til vores arbejde i menigheden – og så er Asgers madlavning jo er et kapitel for sig !

Tak for ordet.

Bøvling den 3. april 2017

Joan Trelborg