

Generalforsamling – Årsberetning 2015.

Det første år.

Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig.

Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst , derefter dansk præst i Udlandet, nu valgmenighedspræst. Klæder skaber folk, siger man og titler ligeså og jeg er ved at finde mig tilrette med den ny titel.

Et præsteskitte er en overgang for en menighed. Noget ændres. Andet vedbliver at være som det plejer. Nogen gange afliver vi ”Plejer” for nu ”at gøre sådan, når til kirke vi går”. Overgange i vort liv er både lidt skræmmende og igangsættende. En ny tid.

Gudstjenesterne.

I er gode til at gå i kirke. Det mest demotiverende for enhver præst er, når nødvendigheden i at man er her forsvinder og folk ikke går i kirke. Det er jo den primære opgave man har som præst. Men jeg ved godt at det er imod tidsånden og at vi som alle andre menigheder i folkekirken kæmper mod en udvikling, der trækker stærkt i andre retninger.

Jeg vil gerne tilføje nogle børnegudstjenester i årets løb og har gjort det og det tror jeg er bedst i samarbejde med skolen, evt sammen med minikonfirmanderne og så til Jul.

Skumringsgudstjenesten i december er foreløbig kommet for at blive. En gudstjeneste der på sin egen facon bygger bro og udvider fællesskabet.

Plejehjemsgudstjenester- Ordningen har ændret sig i år.

I Ramme er der nu ikke længere gudstjenester men sang og fortælle eftermiddage.

Ellers i Bøvling og Bækmarksbro.

I sommer havde vi gudstjeneste med efterfølgende kaffe i haven for Bøvling og Ramme plejehjem. Det var virkelig en god eftermiddag trods besvær med at få rollatorerne ud i haven.

Men solen skinnede og jeg fik så mange positive ord fra de gamle.

Undervisning

En anden vigtig gren af præstearbejdet.

Minikonfirmandhold har jeg for andet år i træk og det er både sjovt og udfordrende at have 3, klasse i 2 måneder en halvanden time om ugen. Vi går praktisk til værks – undersøger alt i kirken,

John har været meget behjælpelig og det absolutte hit er at ringe med klokkerne, vi er på kirkegården og forbereder en gudstjeneste sammen.

Aktivitet, fortælling sang og samtale er hovedingredienserne.

Jeg har haft et rigtig godt konfirmandhold i år. 18 stk blev konfirmeret sidste søndag.

Vi var i november på Sønderjyllands tur til Rønshoved Højskole, Dybbøl Historiecenter, Jels planetarium – et super program med afslutning i Rødding Frimenighed. Næste år gøres det billigere til samme højskole med et mindre hold. Det er pt menighedens eneste ungdomsarbejde De unge er forhåbentlig vores fremtid.

Studiekreds

Jeg har forsøgt med en studiekreds omkring livaldre og ritualer. Det var en prøveballon. Dejligt at så mange har bakket op omkring det. Og jeg vil hvis I ønsker det gerne arrangere sådanne aftner igen i vinter månederne.

Arrangementer.

Mandags foredragene – jeg forsøger i samarbejde med bestyrelsen at tilrettelægge et alsidig program ud fra tanken om kirke, folk, samfund og oplysning. Så vi rammer bredt i Grundtvigs ånd.

Foredragene har været alsidige og både handlet om kirke, samfund, litteratur, flygtning/indvandrere, nye salmer, humor, Luther, politikere og medier og Hospice.

Højdepunkter i året foredrag i hvert fald det dyreste var T. Mylenberg.

Jeg gør mig umage med at få så bredt et program så der er noget for alle.

Koncerter – også velgørenhedskoncerten synes jeg var en god ide.

Korsamarbejde som begyndte sidste år i Mariekirken, hvor Bøvling koret mødtes med Slesvig Folkekor, som nu resulterer i at Bøvling koret skal til årsmøde i Slesvig.

Spil danske dag – sang eftermiddag ved Svend og Sine.

Turen til Sydslesvig en god tur.

Ligesom udflugten til Mors med Jens Erik som guide og tilrettelægger.

Årsmøde i Vejstrup.

Højskoleuge i Askov

Den menighed, der står for tilrettelæggelsen gør det i samarbejde med den stedlige højskole. Åbent kursus. Til debat er det om det kan fortsætte hvert år. Måske tiden er til noget andet.

Arbejdet i forhold til at tilrettelægge står ikke mål men deltager interessen.

Lemvig næste år – Tur til Færøerne måske.

Vores tur i 2017.

Samarbejde.

Jeg vil fremhæve det ny tiltag - samarbejdet mellem Fri- Efterskole og Børnehuset omkring fælles foredrag. Og i det hele taget med især Friskolen.

Jeg inviteres til provstimøder og konventer. Kommer til de tjenstlige møder hos provsten hvor vi vinformeres og strømmen af information er ikke blevet mindre med den ny biskop Stubkjær.

Konventer deltager jeg i hvis jeg kan.

På provstiplan samarbejder jeg med Henning i Dybe/Lomborg omkring plejehjem og sangeftermiddage derude. Lidt med Iben i Hove omkring konfirmandtilbud, som jeg overvejer at gå mere ind i til næste år og lade vores konfirmander deltage i den fælles tur til Viborg Domkirke med de andre

De er et godt samarbejde og fællesskab med de andre valgmenigheder.

Vi mødes til forårsmøde og efterårsmøde og så inviterede jeg dem i januar til et kollegialt møde for frit uden dagorden at få talt sammen om stort og småt. Det tror jeg vi skal gøre af og til for at styrke fællesskabet i de grundtvigske menigheder. Peter Hedegård fik os sat på landkortet og det må følges op.

Særlig udfordringer i året er gik.

Konfirmandundervisning i provstiet er blevet et vanskelig emne efter skolereformen, hvor konfirmandundervisning flyttes til sene eftermiddagstimer. De sene tidspunkter kolliderer med andre fritidsinteresser og transporten fra skole og ud til diverse kirker og sogne er problematisk –

Nogen steder når de at have dem en halv time før de igen skal afsted. Andre steder betaler menighedsrådene transport.

Dårlig prioritering både fra politisk og kommunal side lokalt kunne vi konstatere efter et møde med skoledirektør og en politiker hos provsten.

Kirken og konfirmationsundervisning prioriteres simpelthen ikke – så enkelt kan de vist siges.

Udfordring er naturligvis udmeldelser som vi har haft nogle af.

De fleste der melder sig ud er ikke lokale og derfor finder de det mere naturligt at vælge den lokale kirke. Det kan vi ikke leve af. Men vi er imod samfundstendensen også her. De unge vælger kirke fra. Vi kan jo blot se på vores egne børn – hvor er de?

Det er en tendens i tiden. Behovet er der ikke. Måske kommer det. Men det er et problem/udfordring i samfundet generelt.

Vi står overfor udfordringer.

Vi er jo en profilkirke, som tiltrækker nogen og andre slet ikke. Og vi kan alle være med til at tænke nyt. Det nytter ikke at beklage tidens udvikling. Den kan vi ikke gøre noget ved. Men vi kan være i det som er og gøre os umage i det som er lige nu og så tror jeg det stille og roligt vokser og gror! I den her uge var der da to indmeldelser!

Der er nok ingen tvivl om, at vi alle både i Valgmenigheder og i sognemenigheder rundt om tænker meget i fremtidsudsigterne både for Folkekirke og Valgmenighederne. Signe i Lemvig. Vi sidder jo med de samme spørgsmål og udfordringer dybest set.

Men man kan fokusere så meget på fremtiden at man glemmer nuet. Vi kan ikke vende udviklingen og vi kan begræde dit og dat. Jeg vælger at fokusere på nuet og gøre det bedste nu hvor vi er her.

Nuet er ikke bare en ventesal til fremtiden som vi alligevel ikke ved noget om.

Jeg synes vi gør havde vi kan med et godt program. Men nye tanker og ideer er meget velkommen.

Jeg holder meget af at besøge folk i menigheden – mest dem jeg ikke ser ellers – og så til diverse runde fødselsdage. Det udløser jo et besøg af pastoren når man bliver fylder rund efter de 70 år.

Jeg sætter meget pris på de nære samtaler.

Jeg vil takke for et godt år.

Tak til Svend, Sine og John , som gør det nemt for mig at være præst. Det er til stor glæde for mig at det er så ligetil og positivt. .Tak til ”blomsterpigerne”.

Til dig Ebbe fordi du så dygtig og engageret tager dig af hjemmesiden og foto.

Tak til dig Joan – vi taler jo en del sammen og jeg sætter stor pris på din altid nøgterne måde at se tingene på. Du er fokuseret og meget dygtig som formand. Det skal du vide. Vi er mange der er helt trygge ved at du sidder i den stol.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og til menigheden.

Bøvling 20. april 2015.